

M A G A Z I N E  
**GROENE GORDEL & HAGELAND**

**Uitneembare  
gids met  
6 kant-en-klare  
wandelkaarten!**

Een magazine  
boordevol inspiratie  
voor uitstapjes in  
Vlaams-Brabant.

# DE ALLERMOOISTE HERFSTKLEUREN

*Vind je hier!*



**VLAAMS-  
BRABANT**

kruispunt van vele werelden

**#21** NAJAAR 2021

[WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE](http://WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE)

# INHOUD

- 4 **Wielersheid van het Dijleland**
- 6 **Fietstocht vol verleiding**
- 8 **4 x dagdromen van de Demer**
- 10 **Wij weten van wandelen**
- 12 **Met De Witte door Zichem**
- 14 **De natuurmozaïek van de Wolfspuiten**
- 15 **De stilte van Dender-Mark**
- 16 **Op stap in het decor van wielerkampioenen**
- 18 **10 redenen om te proeven van de mooiste wijnstreek van't land**
- 20 **Onbeperkt genieten**
- 22 **Vier fietsroutes met smaak**
- 26 **Het stadsfestival vol verwondering**



TERVUREN

24

29

40

**COLOFON** Dit magazine is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, O.N.: 0422.667.404 – RPR Leuven | augustus 2021 | Vormgeving: Bridgeneers | Copywriting: Bart Claes (www.wartaal.be) | Foto's: © Lander Loeckx, Provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, Marco Mertens, Mark Timmermans, Toerisme Dilbeek, @buggyproofwalking, @thlib, @dietherthephotographer, @kristelvanloock, @wandel\_addiction, @fosken6, @day\_trips\_with\_kids, KarlBruninx, Jan Geys (Vojomag), Mark Timmermans, www.straffestreek.be/Luk Collet, Het MOT, Mathias Völzke, Collectie Universiteitsarchief KU Leuven, The New York Times, Richard Long - Courtesy - Lisson Gallery, Museo della Specola, Università di Bologna, Andy Holden - Eyes in Space - courtesy of the artist, Marie Vanhellemont, KOERS - museum Roeselare, Flanders2021, VVV Markvallei - Luc Cromphout, Poppr | Cartografie: Elke Feusels | Druk: Artoos | ISSN-2466-6513 | Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. | Beleidsverantwoordelijke: Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme



15

©karlbruninx



6

## Het wordt een prachtig najaar!

Nog even en alle ogen van de wielwereld zijn op onze provincie gericht. Want dan racen, dokkeren, duwen en vechten de grootste wielers zich een weg door het Dijleland. Wie wordt wielerkampioen? We weten het op zondag 26 september. De nieuwste gravelroute in Vlaams-Brabant neemt je 100 kilometer lang mee over dezelfde heroïsche hellingen van het WK-parcours, en schuwt ook de veld- en bosspaden van de groene Dijlevallei niet. Een stevige tocht door het mysterieuze Meerdaalwoud, over de kasseien van Leuven, door open velden en tussen de serres van de Druivenstreek. Je hoeft trouwens helemaal geen wielersfanaat te zijn om van deze prachtige streek te genieten, want dezelfde paden zijn ook heerlijke wandelwegen. De Streek-GR Dijleland is zelfs goed voor 131 kilometer vol afwisseling.

Maar je kan natuurlijk ook kiezen voor een ander stukje Vlaams-Brabant. Want variatie is net onze troef. Elke streek is anders, achter elke hoek is er wel iets nieuws te ontdekken. Zeker als je de Hagelandse Streekroute fietst; een tocht om letterlijk van te proeven. Met wijnhellingen, brouwerijen en gastvrije fietscafés op je weg. Of wandel langs de Brabantse trekpaarden van de Congoberg in het stiltegebied Dender-Mark, diep in het Pajottenland. Trek je er graag in groep op uit? Negen wandelzondagen lang kan je dit najaar elke week een andere streek van onze provincie verkennen, lekkere streekproducten inbegrepen.

Er zijn dit najaar nog zoveel meer avonturen te beleven in Vlaams-Brabant. Te voet, met de fiets, de kano of op welke manier ook. Blader door dit nieuwe Groene Gordel & Hageland Magazine en laat je inspireren.

*Gunther Coppens*

Voorzitter Toerisme  
Vlaams-Brabant



Dijleland Gravelroute — 100 km

# Wielerved van het Dijleland

4 | GRAVELROUTES GG



*Inspireer andere renners en post je leukste wielervedfoto's van de Dijleland Gravelroute met #voorwielervedhelden*

Dokker over kasseistroken, vecht tegen de wind in open veld, zoek behendig je evenwicht op een singletrack door het bos. En als tussendoortje bedwing je de belangrijkste hellingen uit het parcours van het wereldkampioenschap wielervedrennen. Ben je klaar voor een stevige portie wielervedheroiek in het Dijleland?





#voorwielherhelden



De nieuwste gravelroute in Vlaams-Brabant is er eentje voor de echte fanaten: 100 kilometer lang, meer dan 1000 hoogtemeters en 65% offroad. Maar het zijn niet alleen de rauwe cijfers die tellen. Het parcours is er echt eentje om van te smullen; boordevol afwisseling en uitdagingen. Elk paadje is anders dan het vorige, achter elke bocht wacht een nieuwe verrassing.

### Cruisen en klimmen

Je vertrekt midden in het groen van Meerdaalwoud en Heverleebos, om een half uurtje later Leuven binnen te trappen. Vergis je niet, met de Ramberg en de Wijnpers moet je ook hier recht op de trappers. De verharde stadswegen ruimen al snel weer plaats voor veld- en bospaden en technische afdalingen, om dan weer ontspannen te cruisen in een open vlakte met de wind in de rug. Geniet van die flow, want

als je de vallei van de IJse afdaat, wachten je enkele onvervalste kuitenbijters.

### Stoempen of stukbijten

Vastklampen en stoempen, of je tand(wiel)en stukbijten, dat zijn je enige opties. De S-bocht in Overijse is maar een voorsmaakje. Even verder vecht je tegen de kasseien van de Moskesstraat in Terlanen en de schijnbaar eindeloze helling van de Smeysberg in Huldenberg. Op deze hellingen wordt wielergeschiedenis geschreven. Je zal een binnensmondse krachtterm niet kunnen onderdrukken. Maar een beetje pijn is fijn, toch? \*

*Vertrek: Parking Zoete Waters, Maurits Noëstraat 15, 3050 Oud-Heverlee*

*Afstand: 100 km*

*Terrein: uitdagend en steile hellingen*

[www.toerismevlaamsbrabant.belgravel](http://www.toerismevlaamsbrabant.belgravel)

## WIELERSTOPS

**MODDERSPATTEN OF NIET, HIER BEN JE ALTIJD WELKOM IN JE WIELERTENUE.**

**IN DEN CONGO - VOSSEM**  
Dit legendarische café ligt al meer dan een eeuw onder de kerktoeren van Vossem. De pintjes kosten er al jarenlang 1 euro.

[www.facebook.com/IndenCongo](https://www.facebook.com/IndenCongo)

**STAMINEE BIJ JOKKE - EIZER**  
Alles draait rond de koers in het authentieke dorpscafé Bij Jokke, dé ontmoetingsplaats van het dorp.

[www.facebook.com/staminee-bijjokke](https://www.facebook.com/staminee-bijjokke)

**'T KLEIN VERZET - TERLANEN**  
De muren van zijn herberg hangen vol met verzetshelden en herinneringen aan verzetsdaden uit heel de wereld. De naam 't Klein Verzet is evengoed een knipoog naar de kleinste fietsversnelling.

[www.tkleinverzet.vlaanderen](http://www.tkleinverzet.vlaanderen)

**DE KROON - NEERIJSE**  
Brouwerij, bierlabo, museum, eetcafé ... De Kroon is het allemaal. Een gedroomde plek om met een heerlijk streekbier op krachten te komen.

[www.brouwerijdekroon.be](http://www.brouwerijdekroon.be)

Hagelandse streekroute — 56 km

# Fietstocht vol verleiding

Slimme jongens, die Hagelanders. Ze noemen het de Hagelandse streekroute maar eigenlijk verleiden ze je met hun lekkerste streekbieren en een wondermooi wijnkasteel. De fraaie landschappen krijg je er zo bij.

Je bent nog maar net aan het trappen of het is al zover. Fietscafé De Miester geraak je misschien nog voorbij, maar weersta je aan het terras van de historische Ruisbroekmolen? Hier brouwen zes vrienden sinds kort weer een echt Bierbeeks bier. Want een dorp met zo'n naam zonder eigen bier? Dat konden ze niet laten gebeuren. Ze lieten de inwoners kiezen wat het eerste brouwsel van de Dorpsbrouwerij Bierbeek zou worden: een blonde tripel, met de voor de hand liggende naam Bierbeek Tripel. Elke deelgemeente krijgt trouwens een eigen bier: een zomers seizoensbier voor Lovenjoel, een witbier voor Opvelp en een bruin bier voor Korbeek-Lo.

## Gewijde rust

Je komt hier straks weer in de buurt dus best nog even in het zadel blijven. Toch tot je aan de Abdij van Park bent. Parkeer je fiets en wandel de abdijsite binnen om de rust op te snuiven van deze eeuwenoude gewijde parel. Een groot contrast met de bruisende

stadsvernieuwing aan het station van Leuven even verderop.

## Aperitiefje?

Voorbij Provinciedomein Kessel-Lo kom je stilaan in het echte Hageland als je tegen de Kesselberg aankijkt, de eerste uitloper van de Hagelandse heuvels die zich aandient. Misschien heb je nadien wel zin in een stop in Fietscafé De Schuur, aan het gemeentelijke sportcomplex in Holsbeek. Een fles Hagelandse aperitief voor thuis? Om de hoek brouwt Jürgen Bessendorffer van Brouwerij Kortrijk-dutsel zijn ... Bessendorffer, een aperitiefbier met 8,9% alcohol.

## Ranken

Via het koele groen van het Chartreuzenbos en het Lindenbos kom je aan het wijnkasteel Vandeuren. Het hoeft niet altijd bier te zijn, zeker niet in een streek die bekend staat om zijn mooie wijnhellingen. Zoals hier, waar de wijndruiven rijpen op de zuidflank aan de dreef naar het sierlijke witte kasteeltje en je in restaurant De Victorie de lokale

wijnen kan proeven. Mooi, net als de vergezichten als je via Lubbeek, Verrijck en Opvelp dieper het landelijke Hageland verkent. Je trapt door open velden en dan weer door dichte bossen als het Gasthuisbos, het Kalvariebos en het Butselbos. Af en toe duikt er een kasteeltje op, zoals het kasteel van Kwabeek in Boutersem. Een fraai gemeentehuis hebben ze hier, met in een uithoek van het park het café Ter Quabeecke. Mét parkterras. Uiteindelijk krijg je de kerk van Bierbeek weer in het vizier. Geen uitvluchten meer deze keer, neem je tijd op het terras van de Dorpsbrouwerij om nog lang na te genieten. Of ga voor een lekker streekgerecht in het gezellige Eetstamminee In De Molen aan de kerk van Bierbeek.

*De Hagelandse streekroute is 56 kilometer lang. Vertrek aan CC De Borre, Speelpleinstraat 10 in Bierbeek en volg de knooppunten 96 - 97 - 88 - 87 - 72 - 73 - 11 - 33 - 80 - 4 - 81 - 82 - 42 - 29 - 83 - 25, 84 - 20 - 66 - 22 - 21 - 19 - 68, 24 - 95 - 37 - 91 - 98 - 92, 97 - 96.*

[www.toerismevlaams-brabant.belfietsen](http://www.toerismevlaams-brabant.belfietsen)



Brouwerij aan de Ruisbroekmolen

## KORTIJK-DUTSEL



## ER VALT NOG VEEL MEER TE PROEVEN ALS JE MAAR EVEN VAN JE FIETSRROUTE AFWIJKT

**BROUWERIJ STELLA ARTOIS**  
Aarschotsesteenweg 20 in Leuven. Op 800 m van KP 33.  
🌐 [www.breweryvisits.com](http://www.breweryvisits.com)

**BUURTBROUWERIJ DE COUREUR:**  
Borstelstraat 20 in Kessel-Lo. Op 500 m van KP 5.  
🌐 [www.brouwerijdecoureur.be](http://www.brouwerijdecoureur.be)

**TAVERNE IN DE ROZENKRANS**  
Abdij Vlierbeek 4 in Kessel-Lo. Op 250 m van het traject tussen KP 5 en KP 83.  
🌐 [www.in-den-rozenkrans.be](http://www.in-den-rozenkrans.be)

**BROUWERIJ DE VLIER**  
Leuvensebaan 219 in Holsbeek. Op 700 m van het traject tussen KP 81 en KP 82.  
🌐 [www.brouwerijdevlier.be](http://www.brouwerijdevlier.be)

**BROUWERIJ DE SCHUUR**  
Wolvendreef 21 in Linden. Op 150 m van het traject tussen KP 83 en KP 25.  
🌐 [www.brouwerijdeschuur.info](http://www.brouwerijdeschuur.info)

**BROUWERIJ EN BISTRO CRAYWINCKELHOF**  
Staatsbaan 263 in Lubbeek. Op 500 m van het traject tussen KP 66 en KP 22.  
🌐 [www.craywinckelhof.be](http://www.craywinckelhof.be)

**BROUWERIJ VAN HELLEMONT**  
Bollenberg 57 in Lubbeek. Op 700 m van het traject tussen KP 22 en KP 21.  
🌐 [www.brouwerijvanhellefont.be](http://www.brouwerijvanhellefont.be)

## Abdij van Park, Leuven



Wijndomein Vandeuren

Dolle Demerdagen

# 4 x dagdromen van de Demer

Ze neemt haar tijd, de Demer. Al kronkelend en dansend verkent ze alle mooie plekjes in de groene vallei tussen Diest en Werchter, terwijl aan haar oevers de geschiedenis van de streek tot leven komt. Beleef de Demer, op of langs het water.

# 1

## KANO



8 | DEMERDAGEN HG

### 1. Met de kano of kajak

Ken je dat ene spannende moment dat je nog met één voet op de oever staat en met het andere al in de kano? Nog even balanceren en voor je het weet peddel je het avontuur tegemoet. Romantisch met z'n tweetjes of met de hele groep vrienden erbij. Van Diest naar Zichem, Langdorp of helemaal naar Werchter. Door de stilte van het landschap en langs gebouwen met een eeuwenoude geschiedenis. Zoals de statige 's Hertogenmolens uit 1510 in Aarschot of de nog oudere Maagdentoren in Zichem.

*Benieuwd naar hoe het uitzicht is van daarboven op de Maagdentoren? Download de app Augmented Routes en neem een 360° kijkje. Waar kan je een kano huren? Je vindt een overzicht op*

 [www.toerismevlaamsbrabant.beldemerkracht](http://www.toerismevlaamsbrabant.beldemerkracht)



# 2

## WANDELEN



### 2. Vijf Demerwandelingen

De mooiste wandellussen tonen je telkens een ander deel van de Demervallei. Het zijn er vijf: De Demeren Dijlewandeling (12 km) in Werchter, de Beemdenwandeling (10 km) in Betekom, de Demerbroekenwandeling (8,9 km) in Zichem, de Webbekoms Broekwandeling (9 km) in Diest en de Demervalleiwandeling (13,6 km) in Langdorp. Elke wandeling brengt je langs een andere Demertrefplaats, dat is een bijzonder herkenningpunt langs het water dat je meer vertelt over de streek.

### Tip

*Fiets de Demerroute. In Aarschot kan je in twee lussen de beide kanten op: stroomopwaarts en -afwaarts. Combineer ze allebei tot een fietslus van 54 kilometer. Vertrek aan parking Demervallei en volg de knooppunten 51 - 3 - 80 - 56 - 81 - 57 - 82 - 1 - 2 - 4 - 89 - 51 - 15 - 16 - 17 - 62 - 66 - 41 - 30 - 72 - 71 - 67 - 91 - 92 - 9 - 10 - 14 - 51.*

 [www.toerismevlaamsbrabant.beldemerkracht](http://www.toerismevlaamsbrabant.beldemerkracht)





# 3



## DEMERBAKENS



### 3. De Demertrefplaatsen

Op het Boerenkrijgplein in Diest nestel je je in een kanon in cortenstaal, een herinnering aan toen de kanonnen hier stonden opgesteld om de stad te verdedigen. Aan ontmoetingscentrum De Hemmekes in Zichem kan je picknicken op een platboot uit de 19de eeuw. In Langdorp geniet je aan de vroegere aanmeerplek voor schepen van het uitzicht aan een meanderende tafel van maar liefst 35 meter lang. Het toluhuisje in cortenstaal op de Demerbrug in Betekom stond er ooit echt. In Werchter wandel je tussen de ruïnes van oude eiken over een zwevend, kronkelend pad. Ooit was dit een pleisterplaats voor scheepstrekkers.

[www.toerismevlaamsbrabant.be/demerkracht](http://www.toerismevlaamsbrabant.be/demerkracht)

## Tips

*Maak er meteen een heel Demerweekend van en boek het Demerarrangement van B&B De Meren in Langdorp.*

[www.demereren.com](http://www.demereren.com)

*Jouw Demeravontuur begint op*

[www.toerismevlaamsbrabant.be/demerkracht](http://www.toerismevlaamsbrabant.be/demerkracht)



## BROUWERS

9 | DEMERDAGEN HG

### 4. Proef de Demer

Nu ja, niet echt natuurlijk. Maar als je onderweg halt houdt in één van de authentieke kroegen of brouwerijen, proef je wel de liefde voor de streek.

**WOLF CAFÉ – LANGDORP**  
*De beste plek om de Wolfbieren te proeven.*

[www.wolfbelgium.com](http://www.wolfbelgium.com)

**CAFÉ-BROUWERIJ LOTERBOL – DIEST**  
*De jongste brouwerij van de stad is een ode aan de citadel.*

[www.brouwerijbastion.be](http://www.brouwerijbastion.be)

**CC CAFETARIA GASTHUIS – AARSCHOT**  
*De thuisbasis van de bieren van de Aarschotse stadsbrouwerij.*

[www.hetgasthuis.belcafe](http://www.hetgasthuis.belcafe)

**CAFÉ DEN DRUPPEL – AARSCHOT**  
*Café en tegelijk ook microbrouwerij.*

[www.brouwerij-dendruppel.com](http://www.brouwerij-dendruppel.com)

**DE HEREN VAN ZICHEM – ZICHEM**  
*Waar je de harmonie kan horen oefenen bij een fris streekbier.*

[www.facebook.com/herenvanziche](http://www.facebook.com/herenvanziche)

# KALENDER 2021

## Wandelzondagen

3 oktober: Zoutleeuw

10 oktober: Hoeilaart

17 oktober: Huizingen

24 oktober: Gooik

31 oktober: Grimbergen

7 november: Kortenberg

14 november: Tielt-Winge

21 november: Glabbeek

28 november: Diest

Ontdek negen zondagen lang telkens een ander wandelgebied van Vlaams-Brabant. Onderweg kan je proeven van lekkere streekproducten. Schrijf je in!

[www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelzondagen](http://www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelzondagen)

## Archeologiedagen

8, 9 en 10 oktober  
in heel de provincie

Ontdek het verhaal van de menselijke skeletten die aan de oppervlakte kwamen in de Abdij van Park in Heverlee. Ontsluier de geheimen van de oude Mechelse Poort in Vilvoorde. Wat deden die Romeinen in het Pajottenland? Dat en veel meer tijdens de Archeologiedagen.

[www.archeologiedagen.be](http://www.archeologiedagen.be)



## De Hoppluk

11 september: Affligem

11 september: Asse

19 september: Affligem

26 september: Opwijk

Als de hop rijp is, wordt er geplukt en gefeest in één van de oudste nog bestaande hopregio's van 't land. Pluk je mee? Meer op

[www.toerismevlaamsbrabant.be/hop](http://www.toerismevlaamsbrabant.be/hop)



## WK Roadshows

21 augustus: Huldenberg

22 augustus: Kessel-Lo

25 augustus: Baal

29 augustus: Overijse

1 september: Diest

5 september: Huizingen

9 september: Keerbergen

11 september: Tervuren

Op 26 september kennen we de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Voor het zover is, doorkruist de WK Roadshow onze provincie. Met toffe parcours en fietsen om uit te proberen, een ritje op een virtual bike, een rijdend koersmuseum en een blik op de toekomst. Meer op

[www.flanders2021.com/roadshow](http://www.flanders2021.com/roadshow)





11 | WANDELEN HG/GG

# Wij weten van WANDELEN

**#DEWANDELPROVINCIE**

Geen enkele wandeling in Vlaams-Brabant is dezelfde. Of je nu de middeleeuwse Maagdentoren in Zichem beklimt, of toch maar de hellingen van het Dijleland waar straks het wielerkampioenschap wielrennen wordt beslecht. Of liever de natuur in van het Pajottenland, waar je alleen de wind, de vogels en de zware tred van het Brabantse trekpaard in de weide hoort. Alleen, met z'n tweetjes, of een bonte bende kinderen erbij.

*Bij de mannekes van plezier*

## MET DE WITTE DOOR ZICHEM

"Wij zijn de mannekes van plezier. Zichem dat is boven en wij zijn hier!" Lars (13) en Mirthe (9) moeten lachen met het vrolijke liedje dat door de muziekkiosk galmt. Ze horen het voor de eerste keer, toch is de melodie een uniek stukje collectief erfgoed. Net als Zichem zelf.

- "Maak van elke wandeling een avontuur", is de tip van wandelexpert Britt uit Webbekom. En ze hoeft dat niet ver te zoeken. In Zichem ontdekt ze samen met haar kinderen Lars en Mirthe de erfgoedwandeling 'Met De Witte door Zichem'. Het wandelboekje vol toffe opdrachten, grappige strips en boeiende weetjes ligt klaar in het station van Zichem. De wandeling vertelt in 3,3 kilometer het spannende

verleden van het dorp. Of liever: stad. "Want in 1212 noemde Hertog I van Brabant Zichem al één van zijn oudste steden", leest Lars, als ze samen over een autovrije spoorwegbedding wandelen. Meteen diept Lars nog een weetje op: "Hier reed 't Trainke, zoals ze dat hier zeggen, een stoomtrein die Zichem met Scherpenheuvel verbond. De laatste keer in 1974." Het eerste spelletje uit het boek is een renspeel: ben jij

sneller dan 't Trainke? Lars en Mirthe alvast wel.

### Riddertoren

"Wat is dat?", Mirthe wijst naar de robuuste toren die tussen de bomen komt kijken. "Een huis van een ridder?" Dat is het misschien wel geweest. De Maagentoren aan de oever van de Demer is een stoere herinnering aan de glorie van Zichem, toen de lakenhandel floreerde en de rivier als transportroute diende. Daar kwam



Wandexpert Britt met Lars en Mirthe

## Op weg!

De wandeling volgt deels de knooppunten van het wandelnetwerk de Merode, maar geen nood: het figuurtje van de Witte wijst je de weg. Deze wandeling is rolstoeltoegankelijk en buggyproof. Trek zelf met De Witte door Zichem. Haal je gratis wandelgids in het station van Zichem of download via

 [www.scherpenheuvel-zichem.be/metdeWittedoorZichem](http://www.scherpenheuvel-zichem.be/metdeWittedoorZichem)



Zoveel verborgen geschiedenis op het hoogste punt van de streek.



abrupt een einde aan toen de Spanjaarden in 1578 Zichem grotendeels in de as legden.

### Het geuzenkerkhof

“Om het eerst boven?” Mirthe twijfelt of ze het wedstrijdje met haar broer wil aangaan. Maar in het wandelboekje vindt hij een doorslaggevend argument “Als je alleen beneden wilt blijven, moet je weten dat je hier op het vroegere geuzenkerkhof staat. Waar dieven en moordenaars

werden begraven. De beenderen zouden nog in de grond steken.”

### Zoek de kanonskogels

De wandeling gaat nog door het charmante centrum van Zichem. Waar de tolmeester er in de 14<sup>de</sup> eeuw voor zorgde dat ook de stad profiteerde van de lakenhandel en waar de koeien op het marktplein graasden. In de gevel van Het Witte Paard werden zes kanonskogels van het

Spaanse beleg uit 1578 ingemetseld. Zie jij waar?

In de muziekkiosk in het midden van het plein laten Lars en Mirthe het bekende melodietje klinken door op en neer te springen. De begintune van ‘Wij, Heren van Zichem’ is zowat het lijflied van de Zichemnaren geworden. De tocht gaat nog langs enkele bijzondere figuren uit die reeks en het oeuvre van Ernest Claes. Zoals Pastoor Munte en Wannes Raps. En De Witte zelf, op de schouders van

zijn geestelijke vader. Maar ook een vreemde Spaanse Ruiters, een scheepstrekker en andere kleurrijke figuren vertellen hun verhaal. Maar dat is aan jou om te ontdekken! Vergeet op het einde van de wandeling geen foto te maken van jezelf als De Witte, een boer of Moeder Cent.



## Op weg!

De bewegwijzerde Wolfspuitenwandeling is aangeduid met witte 6-hoekige bordjes met rode opdruk en vertrekt aan ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan 46 in Dilbeek. De lange lus is 8,6 km, de korte lus 4,6 km.

[www.toerismedilbeek.be/recreatielwandelen-dilbeek](http://www.toerismedilbeek.be/recreatielwandelen-dilbeek)

► De Wolfspuitenwandeling — 8,6 km of 4,6 km

# DE NATUURMOZAÏEK VAN DE WOLFSPUITEN



De kans is klein dat je een wolf spot in de Wolfspuiten in Dilbeek. Maar een wandeling door dit prachtige natuurgebied, midden in het centrum van Dilbeek, levert je misschien wel 76 vogelsoorten, 37 soorten slakken en 16 soorten zoogdieren op. Niet kwaad voor een oude steengroeve.

Laarzen aan? Verrekijker mee? Stap dan aan het ontmoetingscentrum Westrand de Wolfspuiten in. Je komt al snel aan een 15de-eeuwse groeve waar de Dilbekenaren de 'Steen van Dyelbeke' dolven. Dat was niet zomaar een zandsteen. Nee, de steen was goed genoeg om er de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel

en het wereldberoemde stadhuis van Leuven mee te bouwen.

### Vogels en slakken

Pareltjes, net als de fauna en flora op de kalkhoudende hellingen van de Wolfspuiten. De beschermde wijngaardslak voelt zich hier helemaal thuis, net als 36 andere slakkensoorten. Wat verder dan de vervlogen zandgroeve kom je door een vochtig elzenbos waar keverorchis en slanke sleutelbloem groeien. Dan stap je weer door droge graslanden met sint-jacobskruiskruid en gevlekte orchis, en een eiken- en haagbeukbos waar reetjes wonen en boshyacinten bloeien in het voorjaar. Luister naar het gezang

en gekwetter in het groen, hier wonen broedvogels als de kleine bonte specht, de kleine karekiet, de Europese kanarie en de bosuil.

### Vlonderpaden

De Wolfspuiten vormen een natuurmozaïek van 90 ha die elk seizoen van kleur verandert. Je geraakt nooit uitgekeken tijdens je wandeling. Onderweg loop je over vlonderpaden en smalle paden. Moeilijk met de kinderwagen, maar wel leuk met kinderen. Die kunnen trouwens ravotten aan de speelzone aan de ingang van het gebied.

## Tips!

Verken het stiltegebied Dender-Mark tijdens de Dag van de Stilte op zondag 31 oktober 2021.

[www.waerbeke.be](http://www.waerbeke.be)  
[www.dagvandestilte.be](http://www.dagvandestilte.be)

Ga op 17 oktober 2021 naar de Dag van het Brabants trekpaard in Vollezele en beleef dit levend erfgoed in al zijn facetten.

[www.vollezeleleeft.eu](http://www.vollezeleleeft.eu)  
[dag-brabants-trekpaard](http://dag-brabants-trekpaard)



De Brillantwandeling — 7 km

# DE STILTE VAN DENDER-MARK

Als je het kleine dorpscentrum van Vollezele achter je laat, sterven alle dorpsgeluiden snel uit. Nog even en je hoort alleen de wind, het zingen van de vogels, een loeiende koe en een tractor in de verte. Welkom in het stiltegebied Dender-Mark.

Ze is vaak ver te zoeken, de stilte. Dat laat de drukte van alledag niet toe. Pas als je even kunnen ontsnappen aan dat constante omgevingsgeluid, beseffen we hoe zalig de afwezigheid ervan is. En waar kan je beter van de stilte genieten dan in het allereerste officiële stiltegebied van Vlaanderen? Dat strekt zich uit over Galmaarden, Ninove en Geraardsbergen.

Dit jaar viert het Stiltegebied Dender-Mark zijn twintigste verjaardag.

Sindsdien is het een beschermde streek waar de geluiden van fauna en flora overheersen. Dat wil dus niet zeggen dat er geen geluid te horen is, maar je zal hier geen ronkende motoren, luide muziek of industrieel gezoem horen. Misschien is het daarom dat het Brabants trekpaard zich hier zo thuis voelt?

### Trekpaarden op de Congoberg

Je vertrekpunt voor de Brillantwandeling is het dorpje Vollezele, de bakermat van deze grote, vriendelijke reus. Hier kruiste paardenfokker Remi Vanderschuere in zijn

stoeterij drie paardenrassen tot een oersterk en zacht lastdier. Sterk genoeg om zware machines en schepen voort te trekken, waardoor het dier in de 19de eeuw uitgroeide tot het grootste exportproduct van het land. Mooi waren de dieren ook: Remi's hengst Brillant won in 1878 de eerste prijs op de wereldtentoonstelling in Parijs. Zijn nazaten grazen in de weiden aan de Congoberg in Vollezele.

## Stap de stilte in

De Brillantwandeling is een suggestieus op het wandelnetwerk Pajottenland. Vertrek aan het Museum van het Belgisch trekpaard in Vollezele en volg de knooppunten: 631 - 627 - 626 - 625 - 624 - 623 - 628 - 629 - 630 - 631.



*De Streek-GR Dijleland is goed voor 131 kilometer vol afwisseling. In het decor van het wereldkampioenschap wielrennen nog wel.*



## Blijf wandelen

Graag nog meer kilometers in de benen? Enkele extra lange routes doorkruisen Vlaams-Brabant: GR 128 (Vlaanderenroute), GR 512 (Brabantse Heuvelroute) en de GR 12 (Amsterdam-Parijs).

 [www.groteroutepaden.be](http://www.groteroutepaden.be)





## De Streek-GR's van Vlaams-Brabant

Een Streek-GR is een lusvormige wandeling die veel tientallen, soms meer dan honderd kilometers lang is. Je herkent de route aan de rood-witte en rood-gele markeringen op bomen en palen. Vlaams-Brabant telt er drie: de Streek-GR's Hageland (158 km), Dijleland (131 km) en Groene Gordel (147 km). Goed voor dagen wandelplezier door de mooiste landschappen van onze provincie. Bestel de wandelguides via

 [www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties](http://www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties)

### ► Dagenlang wandelen in het Dijleland

# OP STAP IN HET DECOR VAN WIELERKAMPIOENEN

Rugzak, stapschoenen, een groep vrienden en het avontuur dat lonkt. Daarvoor hoeft wandelexpert Koen niet naar de andere kant van de wereld, het Dijleland is ver genoeg. 'Want de Streek-GR Dijleland is goed voor 131 kilometer vol afwisseling. In het decor van het wereldkampioenschap wielrennen nog wel.'

#### Etappes

"Zeven dagen, zo lang doe je er over", zegt Koen. "Maar je hoeft helemaal geen tent mee te zeulen of een getraind wandelaar te zijn. De route van de Streek-GR Dijleland is onderverdeeld in zeven etappes waarvan het begin- en eindpunt heel gemakkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Dus plan gewoon een etappe in als je er tijd voor hebt. Elk weekend of – waarom niet – elke maand een nieuw traject. Ik stap het liefst met enkele vrienden, maar ook alleen lijkt het me de perfecte uitdaging om eens helemaal uit te waaien."

#### Variatie en natuur

De Streek-GR vertrekt in het historische centrum van

Leuven. Eenmaal op pad, ontdek je na elke bocht iets nieuw. "Je stapt door het prachtige Groot Begijnhof naar de rand van de stad, richting de natuur van de Doode Beemde. Van hier nemen de Ilse en Dijle je mee naar Sint-Agatha-Rode en Huldenberg, en via het Zoniënwoud kom je aan het elegante Warandepark van Tervuren."

"Van hier rijg je de natuurparels aan elkaar: Bertembos, Silsombos, Torfbroek, de Molenbeekvallei ... Als je dacht dat er weinig natuur te vinden is in het hart van onze provincie, dan verander je hier helemaal van mening. Zoveel variatie, zoveel verhalen en geschiedenis. Wist je bijvoorbeeld dat het natuurgebied Antitankgracht in Haacht gebouwd werd om tanks tijdens WOII te stoppen?"

#### Wielershellingen

Koens favoriete etappe? Die brengt hem van Sint-Joris-Weert in 20 kilometer naar Tervuren, door het decor van het wereldkampioenschap wielrennen. "Ik heb mooie herinneringen

aan De Kluis in Sint-Joris-Weert, een jeugdverblijf waar we met de scouts op kamp gingen. De etappe is een pareltje. Eerst moet je je weg zoeken over de vlonderpaden van het natuurgebied Grootbroek. Ik hou van vlonderpaden, ze geven een wandeling net dat extra vleugje mysterie."

"Wat later bedwing je dezelfde hellingen als de renners. De Moskesstraat in Terlanen, de Smeysberg in Huldenberg. De renners hebben geen tijd om rond te kijken, dus weten ze niet wat ze missen. Hoe straffer de klim, hoe mooier het uitzicht over de vallei van de Laan. Je stapt langs bosranden en weiden, over een uitgestrekt landbouwplateau om daarna weer door een oude holle weg de vallei in te duiken. Wat deze etappe nog leuker maakt: de wielercafés onderweg ontvangen ook wandelaars met open armen." \*





# 10 REDENEN

om te proeven  
van de mooiste  
wijnstreek  
van 't land

De zomerzon heeft haar werk gedaan, de rijpe druiventrossen zijn bijna klaar voor de pluk. De flanken vol wijnranken zorgen voor een instant vakantiegevoel. Hoog tijd om te proeven, en niet alleen van de wijn maar van de hele streek. Want we geven je tien goede redenen om wat langer in het Hagelandse wijnland te blijven!



### 1. Op bezoek bij de wijnboer

De wijnbouwers vertellen je graag meer over hun passie. Hoe maken ze Hagelandse wijn? Wat is het geheim van de ondergrond? Kom het te weten tijdens een rondleiding. Maak een afspraak bij één van de domeinen, of bezoek ze allemaal tijdens Sprankelend Hageland.

### 2. Het Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn

Meer dan een wijnmuseum vol weetjes en verhalen. Want in het Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn in het oude gemeentehuis van wijndorp Wezemaal kan je ook proeven in het gezellige winkeldertje.



### 3. De Wijngaardberg op

Al in de middeleeuwen groeiden er wijnstokken op de Wijngaardberg in Wezemaal. Vandaag nog steeds, in dit mooie natuurgebied met zijn anderhalve kilometer lange wijnmuur. Die is gemaakt van schollen ijzerzandsteen en beschermt de wijnranken al sinds de 19de eeuw tegen al te gure wind.

### 4. Geniet van de mooiste vergezichten

Stap de Houwaartse Berg op en kijk uit over de wijngaarden, helemaal tot aan het dorpje in het dal. Ook andere hellingen bieden de mooiste vergezichten, zoals de Beninksberg, de Chartreuzenberg of de Kluisberg.

Tip: vertrek aan de kerk van Houwaart en volg de bewegwijzerde Houwaartse Bergwandeling (9,4 km).

### 5. Met de fiets

De Horstroute (38 km) en de Wijnlandschappenroute (46,7 km) leiden je langs flanken vol druivenranken, het knappe kasteel van Horst en het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn.



### 6. #dewandelprovincie

Je kan lukraak een wijnhelling uitpikken en de wandelpaden volgen, of download een van onze zeven wijnwandelingen. Tip: combineer je wandeling met een bezoek aan een wijndomein. Wel eerst even een afspraak maken.

### 7. Logeren tussen de wijnranken

Nergens is het zo mooi ontwakken als tussen de wijngaarden. Kies voor glamping op het wijndomein Coberger, het vakantiehuis van wijnkasteel Haksberg of zet je camper op de standplaats van wijndomein Danouise.

### 8. Neem een bosbad

In de natuuroase van het ChartreuzENbos kom je helemaal tot rust. Geen drukte, geen verkeerslawaaï, maar wel een wandelpad met



houten rustobjecten om te zitten, te liggen, te hangen. Een deugddoend bosbad.

### 9. Kinderavonturen

Avontuur ligt altijd om de hoek te wachten in het Hageland. Je kan draken bestrijden rond het Kasteel van Horst, op zoek gaan naar de bewoners van het Kabouterbos in Tielt-Winge, de Vlooybergtoeren beklimmen, kampen bouwen in Meetshovenbos in Aarschot, alpaca's knuffelen, wandelen met ezels of plonzen in de Plas van Rotselaar. En zoveel meer.

### 10. Citytrip naar Leuven

Van in het Hageland ben je in een wip in provinciehoofdstad Leuven, dus boek alvast je citytrip. Van hieruit fiets je zo de wijnstreek in. \*

Plan je bezoek op

[www.toerismevlaams-brabant.be/wijn](http://www.toerismevlaams-brabant.be/wijn)



## VAN 21 AUGUSTUS TOT 12 SEPTEMBER Sprankelend Hageland

Vier weekends lang trakteren de Hagelandse wijnbouwers je met volle goesting op hun lekkerste wijnen. Fiets of wandel van het ene wijndomein naar het andere en geniet na op een zonovergoten terras tussen de wijnranken. En blijf gerust een dag langer want de logies in de streek verwennen je met verrassende wijnnarrangementen. Dus kom proeven en genieten van de mooiste wijnstreek van het land.

[www.toerismevlaams-brabant.be/wijn](http://www.toerismevlaams-brabant.be/wijn)

## VERGEET JE AROMAKAART NIET

Auxerrois? Müller Thurgau? Johanitter? Op de aromakaart geven alle druivensoorten die in het Hageland worden geteeld hun geheimen en aroma's prijs. Je vindt er ook alle wijndomein in een handig overzicht. Download of bestel je gratis aromakaart via

[www.toerismevlaams-brabant.be/publicaties](http://www.toerismevlaams-brabant.be/publicaties)

## LEKKER LANG NAGENIETEN

Met de Sprankelende Proefdoos kan je thuis lekker genieten van Hagelandse wijn en andere lekkere streekproducten. Je vindt deze doos bij de deelnemende streekhoekjes en wijndomeinen.

[www.straffestreek.be](http://www.straffestreek.be)



Diest

# Onbeperkt genieten

Blijf toch gewoon wat langer, want er valt altijd nog meer te beleven in Vlaams-Brabant. Voor ieders budget, smaak en zorgvraag.

## — VIER TOEGANKELIJKE LOGIES —

### VAKANTIEVERBLIJF LES TOURELLES

De Oratorianen waren een kleine kloosterorde in Scherpenheuvel. Als het daar even te heet onder de voeten werd, zochten ze hun toevlucht binnen de veiligere stadsmuren van Diest. Ze hadden er hun bijzonder fraai Refugiehuis, een sierlijke woning uit 1628 dat wel wat weg had van een speelgoedkasteel. Les Tourelles, heette het toen al. Vandaag is de benedenverdieping een stijlvol vakantieverblijf voor een tot vier gasten. Een heel toegankelijke woning met brede doorgangen en een ruime inloepdouche. Op wandelafstand van de Grote Markt, het prachtige begijnhof, winkels en restaurants. Aan Provinciedomein Halve Maan, slechts 200 meter verderop, vertrekken de mooiste wandelingen en fietsroutes.

Sint-Jansveld 18A  
3290 Diest  
+32 13 29 05 90  
[www.les-tourelles.be](http://www.les-tourelles.be)

### GROEPSVERBLIJF DROGENHOF

Volop ruimte en licht, groen en rust. Met knusse kamers en gezellige zithoekjes. Ongedwongen en huiselijk. In groepsverblijf Drogenhof voel je je meteen thuis, met hoeveel je ook komt. Want de vakantiewoning telt liefst tien slaapkamers en acht badkamers, een grote leefkeuken, een eetplaats en living. En in de prachtige natuurtuin kan je klauteren in de boomhut, verzamelen rond het kampvuur of met de handen in de aarde van de moestuin wroeten en verse groenten oogsten. Drogenhof kreeg het toegankelijkheidslabel A van Toerisme Vlaanderen; op de benedenverdieping kan je logeren in een extra toegankelijke tweepersoonskamer met een aangepaste badkamer.

Drogenhof 51  
3210 Lubbeek  
+32 486 67 54 05  
[www.drogenhof.be](http://www.drogenhof.be)



Landlord



Hallerbos

*'Stijlvol en heel toegankelijk logeren in een eeuwenoud Diests monument.'*

— Gastheer Ludo, Les Tourelles

## LANDLORD LUXE LOFTS

Logeren zonder zorgen. Of net met zorg, want de lofts van de Jos Theys boerderij zijn zo ingericht dat ze aan elke zorgbehoefte voldoen. Zoals hoog-laag bedden, grote inlopdouches, verschuifbare wanden, een oproepsysteem en meer bijzonder handige ingrepen. Helemaal drempeelvrij uiteraard. De acht lofts van 100m<sup>2</sup> hebben elk een eigen woonkamer, keukenhoek, berging, een badkamer en twee slaapkamers. Een heerlijke vakantieplek in de rust van het Hageland, ook voor wie minder mobiel is.

Sluisbeekstraat 9  
3220 Holsbeek  
+32 16 62 35 35  
[www.jostheys.be](http://www.jostheys.be)

## ALSPUT-HOTEL

Er wacht je een warm welkom in dit gezellig familiehotel aan de groene buitenrand van Halle, daar waar de Zennevallei en het Pajottenland elkaar ontmoeten. Gastvrouw Mieke, dochter Hilde en kok Nando zorgen niet alleen voor een heerlijk ontbijt en comfortabele kamers, je kan ook lekker lang tafelen in het restaurant. Daar vind je altijd dagverse streekproducten op de kaart. Of geniet van een huisbereid ijsje terwijl de kinderen ravotten in de speelweide. Eén kamer werd nog maar net omgevormd en extra toegankelijk gemaakt. \*

Hollestraat 108  
1500 Halle  
+32 2 356 76 47  
[www.alsput.com](http://www.alsput.com)

## NOG MEER TOEGANKELIJKE LOGEERADRESJES

**VISSENAKEN: Vakantiewoning De Schuur**  
[www.deschuur.online](http://www.deschuur.online)

**HOLSBEEK: Vakantieverblijf Hageland**  
[www.hageland.eu](http://www.hageland.eu)

**HERENT: B&B Mollekensberg**  
[www.mollekesberg.be](http://www.mollekesberg.be)

**ROOSDAAL: B&B De Woestijn**  
[www.bnbdewoestijn.be](http://www.bnbdewoestijn.be)

**ZEMST: Vakantiewoning Eskala**  
[www.eskala.be](http://www.eskala.be)

**TIENEN: Alpha Hotel\***  
[www.alphahotel.be](http://www.alphahotel.be)

**BEKKEVOORT: Vakantiewoning de Begijnen (Bogaerde Winning)\***  
[www.bogaerdewinning.be](http://www.bogaerdewinning.be)

[www.toerismevlaamsbrabant.be/themaliedereen-toeristslapen](http://www.toerismevlaamsbrabant.be/themaliedereen-toeristslapen)

\* Deze logies behaalden het A of A+ toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen.





# Vier fietsroutes met smaak

Fietsen is genieten. Maar als je tijdens je fietstocht meteen de smaken van de streek ontdekt, is het genot nog groter. Want niets smaakt zo goed als een heerlijk zoete tafeldruif recht uit de serre. Of witloof na een bezoek aan het gloednieuwe Witloofmuseum. En wist je dat de geur van hop iets doet in je hersenen waardoor je helemaal tot rust komt? Sommigen hebben dat ook als ze van een authentieke geuze nippen. Vier lussen die je helemaal onderdompelen in het aroma, de smaak en het leven van Vlaams-Brabant.



## De Lambiek-Geuzeroute

# De wilde gisten van de Zennevallei

Zet je fiets even aan de kant, zoek een terrasje op aan de oevers van de Zenne en bestel een Oude kriek. Eentje van Hanssens Artisaanaal misschien? Want Sidy Hanssens uit Dworp is de enige vrouwelijke geuzesteker en levert fantastisch werk.

### Een vrouwenzaak

Ooit was bier uitsluitend een vrouwenzaak. In het oude Babylonië mochten alleen priesteressen bier brouwen. Ook in de middeleeuwen waren er meer vrouwelijke brouwers. Dus vergeet dat glas witte wijn en bestel een oude geuze of kriek. Dat kan meteen al op je vertrekpunt in Bezoekerscentrum De Lambiek waar je meer leert over lambiekbieren. (Noot: bij het ter perse gaan deed het centrum dienst als vaccinatiecentrum. Dus check even de openingstijden.)

### Proeven maar

Maar je krijgt nog kansen genoeg om te proeven want in de vallei van de Zenne kom je langs heel wat lambiekbrouwerijen en geuzestekerijen.

Het zijn de wilde gisten in de vallei die zorgen voor de spontane gisting van dit unieke bier. Stop even bij brouwerij Oud-Beersel, doe je voorraad in bij brouwerij Boon en zwaai even naar Sidy Hanssens als je voorbij haar geuzestekerij bolt. En dan heb je nog de Lambiek-O-Droom in Lot, waar je uitkijkt over de vaten van Brouwerij 3 Fontein. En de gezellige café-brouwerij Den Herberg in Buizingen. Hopelijk kom je aan fietsen toe? Het centrum van Halle, het Hallerbos en de vele vergezichten zijn ook sterke troeven van deze pittige route!

*De Lambiek-Geuzeroute (41,3 km) vertrekt aan Bezoekerscentrum De Lambiek, Gemeenveldstraat 1 in Alseberg of aan de Sint-Veronuskerk, Claesplein 1B, 1502 Lembeek. Volg de knooppunten start - 37 - 38 - 83 - 82 - 63 - 62 - 67 - 65 - 64 - 90 - 54 - 28 - 56 - 57 - 58 - 59 - 52 - 49 - 51 - 61 - 37 - start.*

### MAAND VAN DE LAMBIEK

*Vijf weekends lang proef en beleef je het land van de lambiek, telkens op een andere manier.*

**18-19 september:**  
*Lambiek & fietsen*

**24-25 september:**  
*open brouwerijen en geuzestekerijen*

**2-3 oktober:** *culinair genieten met Lambiek*

**9-10 oktober:**  
*Lambiek en landbouw*

**16-17 oktober:**  
*Lambiek en wandelen*

**Meer weten?**  
[www.toerismevlaams-brabant.belmaandvandelambiek](http://www.toerismevlaams-brabant.belmaandvandelambiek)



## De Hopbelroute

# Heerlijk hop

Aan het einde van de zomer zijn de sierlijke hopstaken op hun mooist. De vrouwelijke hopbellen zijn bijna rijp voor de pluk en verspreiden hun zachte, zoete geur. Je kan het niet missen als je door de oudste hopstreek van het land fietst. Wist je dat je van hop heerlijke thee kan maken waar je helemaal van ontspant? En met een hopkussen wachten je de mooiste dromen.

### Sluiers

Het heeft toch wel iets, die elegante sluiers die stilletjes wiegen op het ritme van de wind. Vroeger zag je niets anders in het landschap van Asse, Affligem en Aalst. In de hoppe-schuur van het lemen huisje Mostinckx in Sint-Martens-Bodegem ontdek je de hele geschiedenis. Van de stakenvelden, de hoppluk, de hopasten en het bier. Hop en bier, die kunnen niet zonder elkaar. Dat vertellen ze je onderweg graag in de brouwerijen Timmermans, Girardin, Mort Subite. Maar hop is veel meer dan dat.

### Een kopje hopthee

Want wist je dat er van hop al net zo lang thee wordt gedronken als dat het in bier wordt gebruikt? Drink een kopje hopthee voor het slapengaan en je slaapt als een roosje. De etherische oliën van de hopvrucht hebben een

ontspannende werking. De kruidige smaak is met een beetje honing erbij erg lekker. Hopthee maak je heel eenvoudig. Je hebt maar een paar gram gedroogde en gemalen hopbellen nodig. Schenk er kokend water over en laat enkele minuten trekken. Klaar!

### Maak je eigen hopkussen

Een hopkussen is een eeuwenoud slaapmiddeltje. De geur van gedroogde hop geeft rust en vermindert stress. En het is leuk om zelf te maken. Een zakje van stof en gedroogde hopbellen, veel meer heb je niet nodig.

*De Hopbelroute (44,5 km) vertrekt aan CC Westrand, Kamerijklaan 46 in Dilbeek. Volg de knooppunten 46 - 87 - 37 - 45 - 36 - 34 - 53 - 54 - 92 - 12 - 9 - 14 - 19 - 55 - 51 - 8 - 4 - 84 - 52 - 62 - 61 - 46.*

### HOPTIPS

1. Alles wat goed en gezond voor je is, vind je bij De Kruidenier van Affligem. Zoals hopthee, hopkussentjes en hopkaarsen.

[www.dekruideniervanaffligem.be](http://www.dekruideniervanaffligem.be)

2. Heel erg lekker: de hoppralines van Valentino Chocolatier in Dilbeek.

[www.valentinochocolatier.be](http://www.valentinochocolatier.be)

3. Laat je verwennen met een hopmassage in Groot-Bijgaarden. Niet alleen zalig relaxerend, ook goed tegen hypergevoeligheid, zenuwachtigheid en migraine.

[www.zenyourlife.be](http://www.zenyourlife.be)

4. De expo Tussen Hel & Ho(o)p in de abdij van Affligem vertelt het verhaal van de abdij én de hopteelt. Open vanaf 19 september.

[www.toerismeaffligem.be](http://www.toerismeaffligem.be)

[www.toerismevlaams-brabant.be/hop](http://www.toerismevlaams-brabant.be/hop)



Wandelen tussen de hoge, sierlijke hopranken



## De Royalroute

# Aankloppen bij de serrist

Royaal zoet en sappig zijn ze, die overheerlijke tafeldruiven. Fiets langs de mooiste serristenvilla's van Overijse, naar het kasteel van Huldenberg waar het allemaal begon en door het mondaine Warandepark van Tervuren. Maar de eerste halte: bezoekerscentrum Druif.

### Als serrist op de foto

Want dat bezoekerscentrum in hartje Overijse is helemaal vernieuwd. Met authentiek serristenmateriaal duik je de geschiedenis van de druivenstreek in. De gewitte serrerruiten zijn als in 't echt, net als de serristenkledij voor het speelse fotomoment met het hele gezin. De blikvanger is het wandtapijt van kunstenaar Edmond Dubrunfaut uit de jaren '60.

### Proeven in de serre

Maar wat heb je eraan als je niet kan proeven? Daarvoor moet je op weg. Eerst richting Huldenberg, waar de jonge Felix Sohie voor baron Theodoor de Baudequin de Peuty de eerste tafeldruiven onder glas teelde. In een muurserre van het kasteel nog wel. De serre staat er niet meer, maar gelukkig kom je er nog veel andere tegen. En daar kan je proeven! Staat er een bordje 'druiven te koop'? Ga dan gerust binnen. Misschien laat de serrist je zelfs je eigen tros knippen in de serre.

### De Kroon

Druiven hebben ze er niet, maar proeven kan je wel op het terras van Brouwerij De Kroon in Neerijse.



Eentje met een verhaal: heel lang geleden werd hier het legendarische Leuensch Bier gebrouwen. Na jaren leegstand startten vader Freddy en zoon Filip Delvaux - allebei professor en allebei gespecialiseerd in bier - er een heus biercentrum, met brouwerij, labo en gezellig eetcafé. Via de velden kom je in Vossem dat je naar het elegante Park van Tervuren brengt. Trap langs het indrukwekkende Afrikamuseum, het Koloniënpaleis en dan door het koninklijke groen van het Zoniënwoud via Eizer weer naar Overijse.

*De Royalroute (33,2 km) vertrekt aan Druif, het huis van de tafeldruif, Waversesteenweg 2 in Overijse. Volg de knooppunten 40 - 26 - 27 - 7 - 4 - 59 - 3 - 9 - 19 - 45 - 46 - 61 - 60 - 25 - 29 - 40.*

[www.toerismevlaamsbrabant.belbruif](http://www.toerismevlaamsbrabant.belbruif)







De Witte Goudroute

# Proef van de witloofstreek



Lekker knapperig in een fris zomerslaatje. Of met ham in de oven met een rijkelijke kaassaus overheen. We hebben allemaal ons favoriete witloofrecept. Maar ken je het verhaal achter die witte krop? Als je door de witloofstreek fietst, zie je hier en daar nog wel een bordje met 'witloof te koop'. Een kistje recht van de teler, zo smaakt witloof het best. Vroeger vond je veel meer telers. De jaren '50 en '60 van vorige eeuw waren de gouden

jaren van het witte loof. In elke straat was er wel een teler en iedereen had wel enkele witloofbogen in de tuin. En als er geoogst werd, werd er ook gefeest. Met witloofbals, stoeten, missverkiezingen. Hele dorpen leefden van en met het witloof.

### Oog in oog

In het gloednieuwe witloofmuseum "De Krop" ontdek je het hele verhaal. Van hoe het beroemde kropje van

ergens diep in een Brusselse kelder zijn weg vond naar de vruchtbare gronden van Kampenhout en omstreken. In het museum sta je letterlijk oog in oog met de door het harde werk geknede telers terwijl ze je inwijden in de geheimen van de teelt. Je wandelt van seizoen naar seizoen, door de geschiedenis, de verhalen en de weetjes. Van het witloofkot naar het onderzoekslabo, van het veld naar de veiling. En na je bezoek smaakt een kropje heerlijk witloof nog beter!

### Frisse duik

Aan het witloofmuseum vertrekken twee fietslussen: Witte Goudroute West en Witte Goudroute Oost. Witte Goudroute West gaat helemaal tot aan het recreatiedomein van Sport Vlaanderen in Hofstade. Vergeet je badpak niet voor een frisse duik in het water. Witte Goudroute Oost gaat richting Keerbergen en Haacht, de streek van dat andere witte goud: de asperge. \*

*Het Witloofmuseum opent in september 2021. De Witte Goudroute vertrekt aan het Witloofmuseum, Dorpsstraat 6 in Kampenhout. De Witte Goudroute West (46 km) volgt de knooppunten 6 - 5 - 39 - 84 - 35 - 34 - 55 - 12 - 48 - 56 - 23 - 22 - 49 - 15 - 18 - 16 - 75 - 63 - 62 - 61 - 19 - 44 - 7 - 6. De Witte Goudroute Oost (48 km) volgt 6 - 7 - 44 - 77 - 41 - 21 - 22 - 73 - 66 - 67 - 82 - 24 - 64 - 23 - 83 - 29 - 27 - 28 - 97 - 87 - 98 - 5 - 6.*

[www.toerismevlaamsbrabant.be/wittegoud](http://www.toerismevlaamsbrabant.be/wittegoud)

## Fietsers welkom

Je hoeft nooit ver te fietsen voor een echt fietscafé. Zie je het label 'Fietsers welkom' op de deur of het raam? Dan vind je er meer dan een streekeigen natje of droogje. Je hebt er ook een ruime fietsstalling, een reparatiekit, toeristische informatie en alles wat een fietser nodig heeft om op krachten te komen.

[www.toerismevlaamsbrabant.be/fietserswelkom](http://www.toerismevlaamsbrabant.be/fietserswelkom)



Het Witte Goud, klaar voor de oogst

KNAL! Stadsfestival van de Big Bang in Leuven

# Het stadsfestival vol verwondering over het ontstaan van de kosmos

Wist je dat de bigbangtheorie in Leuven geschreven is? Professor Georges Lemaître lanceerde deze revolutionaire theorie over de oerknal in 1931 aan de Leuvense universiteit. Ze deed niet alleen de wetenschap op haar grondvesten daveren. Ze prikkelde ook de fantasie van kunstenaars, muzikanten en schrijvers. Dit najaar ontketent Leuven een grote culturele big bang met het stadsfestival KNAL!



## VERBEELDING VAN HET UNIVERSUM

1 Hoe keken we in de oudheid naar de kosmos? Hoe inspireerde het heelal onze kunstenaars tot fascinerende kalenders, waanzinnige wereldbeelden en bevreedende horoscopen? En hoe veranderden de inzichten van Arabische wetenschappers, maar ook van Copernicus, Kepler, Galilei en Newton onze fascinatie voor het universum? Met deze prestigieuze tentoonstelling brengt M Leuven topstukken uit belangrijke binnen- en buitenlandse collecties samen. Een unieke blik op hoe de kosmos door de eeuwen heen kunstenaars heeft bezielde.

M Leuven.  
22.10.2021 – 16.01.2022

## VOORBIJ DE OERKNAL

2 Van Albert Einsteins relativiteitstheorie tot de oerknaltheorie van Georges Lemaître en de multiversumtheorieën van Stephen Hawkings. Bevattelijk uitgelegd, dus je hoeft geen topwetenschapper te zijn om geboeid te geraken door hun visie op heelal, dimensies en tijd. Een expo in wisselwerking met internationale kunstenaars die je verbazen met hun kijk op de wetenschap en de moderne kosmologie.

Universiteitsbibliotheek Leuven.  
22.10.2021 – 16.01.2022

## BLIK OP ONEINDIG

3 Welke plaatsen hebben wij, mensen, in dat grote kosmologische verhaal? Wat is onze oorsprong? En waar gaan wij naartoe? De expo in de prachtige Abdij van Park gaat de grote vragen niet uit de weg. De Nederlandse schrijfster en theologe Marjolijn van Heemstra gaat in dialoog met de religieuze kunstobjecten van deze expo. Puntige reflecties over actuele vraagstukken over de vergankelijkheid van de mens.

PARCUM.  
15.10.2021- 16.01.2022

## PLANETARIUM MUSIC FESTIVAL

4 De kosmische dome op het Martelarenplein oogt futuristisch en fascinerend. Binnen wacht je een unieke ervaring: een concert of performance met 360° projecties en surround-geluid. Van elektronische experimenten tot klassiek en popmuziek. Met Belgische en internationale toppers als William Basinski (VS), Bendik Giske (NO) en Meteor Musik (BE), en visuals van onder meer Olafur Arnalds (IS) en Caterina Barbieri (IT).

The Dome (Martelarenplein).  
25.11.2021 tot 5.12.2021



## Tip! Richard Long

De Britse kunstenaar Richard Long haalt zijn inspiratie uit het universum en de natuur. Zijn geometrische vormen in leisteen, drijfhout en gesteente verwijzen naar bergen, woestijnen, kustlijnen en rivieren. Vergankelijke sporen in het landschap. Een eigentijdse en eigenwijze solotentoonstelling.

M Leuven. 22.10.2021 – 20.03.2022

 [www.knalfestival.be](http://www.knalfestival.be)



## KOSMISCHE KUNST

**5** Het wordt iets kosmisch! Iets poëtisch én wetenschappelijk. Iets dat je doet nadenken over het heelal. Maar wat het wordt, weten we pas dit najaar als het werk van de Franse kunstenaar Félicie d'Estienne d'Orves in het Leuvense straatbeeld wordt onthuld.

*In de straten van Leuven.  
Vanaf najaar 2021*

## EVENEMENTEN VOL VERWONDERING

**6** KNAL! gaat van start met een betoverend lichtparcours op de prachtige site van Abdij van Park, op 15, 16 en 17 oktober. Het begin van een najaar vol boeiende evenementen, voorstellingen en workshops. Voor jong en oud. \*

*Abdij van Park  
15.10.2021 – 17.10.2021*  
 [www.knalfestival.be](http://www.knalfestival.be)

## VOLG DE GIDS

**7** Volg de gids op de KNAL!-Lemaïtrewandeling en ontdek de stad in de voetsporen van de vader van de oerknaltheorie. Of kies voor een van de drie andere stadswandelingen. Twee keer per maand neemt de gids je na de KNAL!-Lemaïtrewandeling mee naar de oude telescoop op het dak van het Premonstreit College. Een geschenk van de Amerikanen in de jaren '50 en nog steeds de grootste telescoop van Vlaanderen! \*

*Knal! In de stad*  
 [www.knalfestival.be](http://www.knalfestival.be)

## Profiteer van de Blijf & Beleef Najaarsdeals

*Leuven is meer dan een innovatieve universiteits- en cultuurstad. Leer deze bruisende stad beter kennen en blijf een nachtje slapen. Je geniet meteen van de Blijf & Beleef Najaarsdeals! Dat is een overnachting met korting én een gratis beleving. De locals zochten voor jou de perfecte uitstap uit. Van een vrijkaart voor een onvergetelijk museum tot een idyllische fietstocht langs indrukwekkende abdijen.*

 [www.visitleuven.be](http://www.visitleuven.be)

'Een brok inspiratie  
in de bus, net als het  
begint te kriebelen!'

# GENOTEN VAN DIT MAGAZINE? ER IS MEER!

## Abonneer je gratis op dit magazine!

Krijg je nooit genoeg van Vlaams-Brabant?  
Neem dan een gratis\* abonnement op dit  
Groene Gordel & Hageland Magazine. Twee  
keer per jaar valt het in je brievenbus,  
vol nieuwe fiets-, wandel- en bezoektips.

[www.toerismevlaamsbrabant.belabonnement](http://www.toerismevlaamsbrabant.belabonnement)

\* Mits €3 bijdrage voor de verzending



## Zin om nog meer te wandelen?

Ontdek dan onze  
wandelnetswerken.  
Plan je eigen  
route of kies een  
uitgestippelde  
wandeling uit  
de infogids.

[www.toerismevlaamsbrabant.belpublicaties](http://www.toerismevlaamsbrabant.belpublicaties)



## ZIN OM NOG MEER TE FIETSEN?

Haal dan de fietskaart  
Vlaams-Brabant in huis. Het  
fietsnetwerk Vlaams-Brabant  
is goed voor meer dan  
2000 km fietsplezier.

[www.toerismevlaamsbrabant.belpublicaties](http://www.toerismevlaamsbrabant.belpublicaties)

